

Skjut upp beslutet om värdlandsavtalet med Nato

Det är ovärdigt att Sveriges riksdags ledamöter skall behöva besluta om värdlandsavtalet med Nato innan svenska folket fått möjlighet att sätta sig in i konsekvenserna av det.

Värdlandsavtalet beslutades några dagar innan valet i september 2014 av förra regeringen och undertecknades av ÖB. Men vissa anpassningar till svensk lagstiftning var tvungna att göras och avtalet med dessa ändringar skall riksdagen godkänna i maj 2016. Under det gångna året har inte heller den nya feministiska regeringen tyckt att information till väljarna om avtalet varit nödvändig, då det enbart rört sig om ett tekniskt/juridiskt militärt avtal med Nato.

På frågor från allmänheten, som just börjar förstå att den 200-åriga alliansfriheten håller på att försvinna, svarar försvarsministern och utrikesutskottets ordförande samstämmigt, nämligen att det spritts felaktigheter, myter och desinformation om detta avtal. Vari består denna desinformation? Vem har spritt den? Vad handlar den om? Varför är det så bråttom? Är det inkomster från uthyrning av svensk mark eller annat, som gör det så brådslande? Eller är det för dyrt att säga upp? Är det till exempel en missuppfattning att när regeringen väl bjuder in till övningar har ni politiker i praktiken lämnat fullmakt till de militära experterna att planera krigsövningarna. Sverige har ju blivit en populär övningsplats för krig på grund av sitt läge och stora vidder, där det inte är särskilt tätbefolkat. Frågorna är många.

I Göteborgs södra skärgård har försvarsmakten begärt tillstånd till en kraftigt utökad övningsverksamhet under 115 dagar och 70 nätter per år. Försvarsmakten vill kunna skjuta 1 325 000 finkalibriga skott, 11 500 grovkalibrig ammunition, 1745 handgranater och kunna släppa ut 2 ton bly och 1 ton koppar per år i havet. Tillståndet ger också rätt till internationella övningar och uppdrag utan restriktioner med avseende på antal skott, utsläpp och buller. Länsstyrelsen har sagt ja till försvarsmaktens begäran, men tillståndet har överklagats och ligger hos miljöministern för prövning. I detta område bor cirka 5000 fastboende och förutom alla sommarstugeägare är turister, skolklasser och lediga göteborgare flitiga besökare på öarna, som omfattar fågelskyddsområden och naturreservat nära ett Natura 2000-område.

Med en ökad medvetenhet om hur militära övningar påverkar människors vardagsliv och miljö har tusentals göteborgare, oavsett partisympatier, skrivit på namnlistor för att protestera mot dessa krigsövningar.

I en öppen demokrati måste alla, även icke partipolitiskt aktiva medborgare, kunna bli informerade och delaktiga i stora och viktiga beslut som påverkar hela det civila samhället i framtiden. Mellan valen råder ibland en tystnad mellan valda politiker och väljarna, vilket innebär att mycket kontroversiella beslut som ej diskuterats i valrörelsen, kan fattas över huvudet på allmänheten och ibland också utan att alla riksdagsledamöter är tillräckligt insatta i frågan. Värdlandsavtalet med de nya lagändringsförslagen som tillkommit är en sådan viktig fråga.

Freds- och miljörelsen har uppvakttat riksdagsledamöter från hela landet och förstått att många av ledamöterna känner sig obekväma inför omröstningen av värdlandsavtalet. Detta beslut måste kunna sättas in i en bredare säkerhetspolitik som innebär mänsklig säkerhet utifrån de verkligt stora hoten mot Sverige som vålds- terror- och cyberhot, klimatförändringar, sjukdomar/pandemier och sabotage mot el- och vattenförsörjning.

Vi väddar därför till dig Margot Wallström om att få till stånd ett moratorium för att få tid att lära och utbilda oss i *feministisk* säkerhetspolitik, där alla kan vara delaktiga - inte minst kvinnor, barn och ungdomar för att skapa ett bättre samhälle. Förskollärarna upprepar ständigt

för barnen att de inte får slåss! Många ungdomar som snart ska ta över i samhället är okunniga om jämställdheten här hemma och i världen och behöver integreras i vuxenvärlden. Våra flyktingar har erfarenheter som de gärna delar med sig för att vi tillsammans ska kunna bekämpa våld och krig. En regering som kan återvinna människors tro på en bättre framtid har allt att vinna.

Eva Selin Lindgren, professor i miljöfysik vid Göteborgs universitet och riksdagsledamot för Centerpartiet 2006 – 2010 publicerade en skrift (Miljömagasinet nr 23 juni 2011) med titeln:

Får man tala sanning i Sveriges Riksdag?

Eva var otroligt kunnig om kärnkraftsfrågor och kopplade ihop kärnvapenhotet med den civila kärnkraften som siamesiska tvillingar båda beroende av plutonium, som nu finns spritt i hela världen. Vi är nu på väg att skriva under ett slutgiltigt världslandsavtal med Natoalliansen, vars strategiska doktrin anger att de kan tänka sig en förstaanvändning av kärnvapen även utan att vara anfallen med kärnvapen.

Följande är ett utdrag ur Evas skrift:

”För mig var livets värden politikens hörnsten, och inte längtan efter makt och inflytande. Men något av det första vi nyanlända riksdagsledamöter fick höra från partitopparna var ”Nu har vi makten”, inte ”nu ska vi skapa det goda samhället för våra medborgare”. Så småningom har det visat sig att viljan till makt har dominerat riksdagens partier under långa tider. Varför skulle annars partipiskorna vina? Varför skulle de enskilda riksdagsledamöterna lockas – eller så gott som tvingas – till att rösta mot sina samveten och överge livets värden för egna förmåner och vinster? Varför vill inte de maktlystna lyssna på fakta som har underbyggts av forskning och beprövad erfarenhet under lång tid och i många länder? Är sanningen för obekvämt?”

Vi göteborgare, som skrivit detta brev är alla 65+ och med tanke på våra barn och barnbarn vill vi bidra med vår erfarenhet för att bygga ett mänskligt samhälle för kommande generationer.

Titti Wahlberg

Monica Engvall

Inger Gustavsson

Jan Wallinder

Tacksam för svar till: Titti Wahlberg

Bangatan 62

414 64 Göteborg

titti.wahlberg@hotmail.com